

# **De Heilige Geest en het Pinksterfeest**

Bloemlezing met gnostieke visies op Pinksteren

## Inhoud

Inhoud

2

1. Heilige Geest: goddelijke werkzaamheid en verwerkelijking
  2. Hymne van Mani: Vader, Zoon en Heilige Geest
  3. Het verhaal van Pinksteren uit een jeugdbijbel
  4. De vurige tongen van het geestvuur
  5. De Pinksterdag volgens Handelingen der Apostelen
  6. De gouden ster, gedicht
  7. Innelijke tempelbouw als voorwaarde voor uitstorting
  8. Pinksterfeest, gedicht
  9. Gnostieke betekenis van het Pinksterverhaal
  10. Door de Heilige Geest worden wij wedergeboren
  11. Geloofsbelijdenis uit Het Evangelie van de Heilige Twaalven
- Boek: Het Universele Pad

### 1. Heilige Geest: goddelijke werkzaamheid en verwerkelijking

Van het begin van onze planetaire tijden is er sprake van een inwonende, dus immanante Planeetgeest, als straal van de transcendente Logos die het al draagt en stuwt. Deze Planeetgeest heeft drie aanzichten en kan zich op drie wijzen openbaren, evenals de mens, die zoals de Heilige Taal getuigt: 'naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is'.

We kunnen de drie stralen die uitgaan van het Ene Wezen aanduiden als Wil, Wijsheid en Werkzaamheid, of als Idee, de Verklaring van de Idee, en de Verwerkelijking van de Idee, of in de christelijke terminologie, als Vader, Zoon en Heilige Geest. De drie stralen die uitgaan van de Planeetgeest kunnen en zullen op twee wijzen openbaar worden, namelijk door middel van twee hiërarchieën of groepen van verlichte en bevrijde wezens, en hun afgezanten.

Door middel van de wijsheid wordt de wil van God ons openbaar en kan tot werkzaamheid worden overgegaan. Daarom wordt Christus de middelaar genoemd, immers Hij verklaart ons de Vader, en na hem komt de Trooster, de Heilige Geest, om de wil van de Vader, die uit de wijsheid Christi gekend kan worden, te openbaren.

Met behulp van deze eenvoudige en sobere aanduiding kan de leerling de voor hem nodige consequenties trekken en zal hij begrijpen, dat van de dageraad van het menselijke bestaan een immanente Heilige Geest de wil van de Planetaire Logos heeft geopenbaard en de mensheid heeft gedreven tot verwerkelijking van de wil van God, nadat steeds van te voren de wil van God door één of meer afgezanten was verklaard.

De Heilige Geest staat bekend onder legio namen, op talloze manieren heeft hij de mensheid beïnvloed. Hij is de eigenlijke godsdienststichter en de godsdienstverbreker. Hij is de voortdurend activerende goddelijke Geest, immer trachtend de planetaire oersubstantie die de mensheid ten gebuik is afgestaan, te doen beantwoorden aan het grote goddelijke doel.

Daarom is Hij de Bouwer en de Verbreker, de Trooster en de Wreker, de God die tot ons spreekt vol mededogen, met het zachte suizelen van een zefier, en de Grote Gesel die ons slaat tot vergruizeling, waar het lagere en satanische ons dreigt te verstikken.

Vele niet begrijpende theologen maken een scherp onderscheid tussen het Jehovistische goddelijke bemoeien, als het wrekende, het goddelijke recht doende, de God die de misdaden van de vaders bezoekt tot in het zoveelste geslacht, en de Christus als de God van Liefde vol mededogen.

Al deze heren en hun ontelbare volgelingen weten niets van de taak, de grootse reddende taak, van de Heilige Geest, Die niet slechts als Bouwer, doch vooral als Verbreker en Wreker, juist de komst van de Christus mogelijk maakt en steeds weer opnieuw het Christuswezen beschermt voor wereld en mensheid.

Daarom nu schaaft het Heilige Rozenkruis zich onder de schaduw van de machtige vleugelen van Jehova: omdat Hij het is die steeds weer opnieuw de wereldgang naar haar begin doet ijlen; omdat Hij het is die steeds weer opnieuw de mensheid in de gelegenheid stelt het Hogere Pad te vinden, in de dramatische gang van opgaan, blinken en verzinken.

Het optreden van Jehova blijft door de eeuwen heen steeds even vitaal en dynamisch. Hij is eveneens de Stichter van de christelijke godsdienst, die eerst thans, in de Oogsttijd welke de mensheid nu is binnengegaan, naar zijn innerlijke en waarachtige wezen tot openbaarheid zal komen. Hij is de Trooster die op de Pinksterdag na Christus kwam en door zijn openbaring een nieuwe era van Heilige Geestbemoeienis kwam ontsluiten.

Onder de vleugelen van die Machtige, die Heilige, die onuitsprekelijk Heerlijke, heeft zich de Broederschap van het Heilige Rozenkruis geschaard en onder de impuls van die Bouwer en Verbreker zal de grote Wereldbroederschap, die tot dat doel gevormd is, het christelijke inwijdingsmysterie van het Heilige Rozenkruis voor deze eeuw, uitdragen en verwerkelijken.

[KLIK HIER VOOR DE BRON: Het Christelijke Inwijdingsmysterie](#)

[KLIK HIER VOOR AUDIO](#)

[KLIK HIER VOOR VIDEO](#)

## 2. Hymne van Mani: Vader, Zoon en Heilige Geest

Het onuitsprekelijke in grootheid is de Vader.  
Het onmetelijke in verdragen is de Zoon.  
Wat ons Leven openbaart, is de Heilige Geest.

Verborgen in alle eeuwigheid is de Vader.  
Een vreemdeling in deze wereld is de Zoon.  
Het Pad door de Eonen heen is de Heilige Geest

De alles kennende Intelligentie is de Vader.  
Het Woord dat zich openbaart, is de Zoon.  
De stille onthulling der Mysteriën is de Heilige Geest.

De machthebber over 't Universum is de Vader  
De aan de Vader gehoorzamende is de Zoon.  
Het Licht der Eonen is de Heilige Geest.

De verzegeling van onze mond is het teken van de Vader.  
De vrede onzer handen is het teken van de Zoon.  
De reinheid onzer maagd'lijkheid is het teken van de Heilige Geest.

De geheiligde Liefde is ons het zegel van de Vader.  
De kennis der Wijsheid is ons het zegel van de Zoon.  
De vervulling der geboden is ons het zegel van de Heilige Geest.

Laat ons verzegelen onze mond,  
opdat wij de Vader mogen vinden.  
Laat ons verzegelen onze handen,  
opdat wij de Zoon mogen vinden.  
Laat ons onze reinheid bewaren,  
opdat wij de Heilige Geest mogen vinden.

[KLIC HIER VOOR DE BRON: Mani's Lichtschat](#)

[KLIC HIER VOOR AUDIO](#)

[KLIC HIER VOOR VIDEO](#)

### 3. Het verhaal van Pinksteren uit een jeugdbijbel

Alle dagen waren de twaalf apostelen in Jeruzalem bijeen. Zij verrichtten hun werkzaamheden nauwgezet en spraken met elkaar over de grote, verantwoordelijke taak die hun was opgedragen. Zij verlangden er vurig naar om aan het werk te gaan. Maar Jezus had hun gezegd Jeruzalem niet te verlaten, voordat God de Vader zijn belofte aan hen had vervuld. En daarop wachtten zij nu, vol hoop en geloof!

Kort na Jezus' hemelvaart brak het Pinksterfeest aan. Weer waren de twaalf vrienden bijeen in het huis waar zij zich meestal verzamelden. En terwijl zij bespraken op welke manier zij het grote werk zouden kunnen beginnen, klonk opeens een geluid als van een geweldige stormvlaag; een geluid dat het hele huis vervulde.

Het was alsof een helder vuur het grote vertrek verlichtte; alsof dat vuur zich in vlammen verdeelde en die vlammen op hen neerdaalden. Dit was het moment waarop de Vader zijn belofte vervulde en de Heilige Geest tot hen zond! Hun gehele microkosmos en hun gehele wezen werden met zijn genezende kracht vervuld!

Genezende kracht? Ja, genezende kracht! Het woord 'heiligen' betekent 'heel maken' of 'gezezen'. En in deze mannen, die zo vastbesloten het werk van Jezus de Heer wilden voortzetten, ruimde die kracht alle belemmerende eigenschappen op; de kleine kring van hun bewustzijn werd doorbroken en zo kwamen alle gaven die zij voor hun werk nodig hadden in hen vrij. Hun nieuwe ziel ontving hiermee haar gouden lichtgewaad, haar feestkleed, haar gouden bruiloftskleed, waarin zij de bruiloft met de Geest zouden mogen vieren.

Zo gebeurde het dat in het uur dat zij allen duidelijk hun eigen aandeel in het machtige werk herkenden. Ieder van deze twaalf ontving die kennis en die wijsheid, die hij nodig had om een bepaalde groep van de verdwaalde kinderen van God te kunnen helpen. Wij lezen in de Bijbel dat zij plotseling in andere talen konden spreken. Nu moet je niet denken dat zij plotseling Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Zweeds of nog een andere taal konden spreken.

Nee, daarmee wordt bedoeld dat zij van binnenuit, vanuit hun levende, werkzame nieuwe ziel wisten, hoe en met welke woorden zij alle verschillende mensen moesten vertellen over het koninkrijk van God en de weg daarheen. Sommigen konden alleen heel eenvoudige woorden begrijpen; anderen konden alleen dat verstaan wat tot hun hart sprak; en weer anderen alleen dat, wat tot hun verstand sprak.

Zo bestaan er vele soorten mensen die allen op hun eigen manier verlangen naar het Vaderland, en die allen op een andere wijze moeten worden geholpen. En dat vermogen om zo te helpen, hadden de apostelen door de Heilige Geest ontvangen! Van al die zo heel verschillende mensen die in Jeruzalem woonden, ontdekten er velen nog diezelfde dag dat zij opeens konden begrijpen, ja, duidelijk konden verstaan waarover de discipelen spraken.

'Want een ieder hoorde hen in hun eigen taal spreken!' zo staat er in de Bijbel geschreven. En zij verbaasden en verwonderden zich. Want zij wisten allemaal dat die twaalf mannen toch maar eenvoudige mannen Gallilea waren. Hoe kwamen die dan aan al die kennis en wijsheid?

De twaalf mannen zelf echter waren misschien nog wel het meest verbaasd. Maar ook heel verheugd en dankbaar! Want de Vader had zijn belofte vervuld: Jezus Christus had hen aan zijn Vader voorgesteld als dragers van zijn liefdeleer. En door het ontvangen van de Heilige Geest wisten zij, dat de Vader hen had aanvaard! Hun harten vloeiden over van liefde voor al die mensenkinderen om hen heen. Zij waren vol verlangen om hen te helpen.

Natuurlijk waren er ook ongelovigen die de spot dreven met de woorden van de apostelen. Ja, zij riepen spottend, dat deze mensen dronken waren. Maar Petrus stond op, en toen allen zwegen en vol verwachting naar hem keken, begon hij tot hen te spreken.

‘Nee,’ zei Petrus, ‘deze mannen zijn niet dronken. God heeft zijn belofte aan hen vervuld! Ge weet dat heel lang geleden de profeten al spraken van de komst en het verlossingswerk van de Christus in deze wereld. Ge hebt al zijn tekenen en wonderen gezien en gehoord; ge weet van het heil dat hij onder de mensen verrichtte. En toch hebt ge niet verhinderd dat hij vervolgd en gekruisigd werd!

Maar God onze Vader heeft hem van de dood verlost en Hem opgewekt voor het eeuwige leven, zodat niemand Hem nog enig leed kan aandoen! Hoort allen! Hij was de zoon van God, die reeds leefde en zijn verlossingswerk voorbereidde toen koning David nog op deze wereld was. Zelfs koning David wist dat Jezus op aarde zou komen. Hij wist van zijn werk, zijn opstanding, zijn plaats in het algebeuren, als zoon van God.

En nu Jezus Christus is teruggekeerd tot zijn Vader en de Heilige Geest hem ter beschikking is gesteld, heeft hij van die Heilige Geest aan deze mannen gezonden. Opdat zij tot u kunnen spreken, u van dit heil kunnen vertellen, zoals ge nu gehoord hebt! Ge moet dit weten om te begrijpen dat wij, kleine mensen van deze wereld, nimmer dat grote, machtige verlossingswerk kunnen verhinderen!

Ook moet ge weten dat God de Vader eenmaal gezegd heeft, dat Hij zijn heilige, genezende kracht schenken wil aan allen die ernaar verlangen om tot Hem terug te keren. Aan ouderen en jongeren, aan rijken en armen, aan mannen en vrouwen, ja, aan ieder mens die in zuiver verlangen de naam van de Heer zal aanroepen, zal Hij zijn Heilige Geest geven, opdat allen behouden blijven en de weg tot het Koninkrijk zullen vinden.’

Velen die rond Petrus stonden, waren door deze woorden tot diep in hun hart getroffen, tot in dat kostbare oer-atoom, de goddelijke vonk. En ze vroegen aan Petrus en de overige apostelen: ‘Wat moeten wij doen?’ En Petrus antwoordde: ‘Keert u om op uw wegen, laat u dopen in de naam van Jezus Christus. Dan zal eerst uw hart en daarna uw gehele microkosmos worden gereinigd.

Daarop zult ge de Heilige Geest ontvangen die u volkomen zal genezen van uw belemmeringen. Alle oorspronkelijke goddelijke gaven zullen dan in u ontwaken! Deze belofte is gegeven voor u allen, voor uw kinderen en voor nog velen die nog verre zijn, maar zeker zullen komen! Ja, voor allen, die de stem van God in het hart zullen verstaan!’

[KLIC HIER VOOR DE BRON: Jeugdbijbel](#)

[KLIC HIER VOOR AUDIO](#)

[KLIC HIER VOOR VIDEO](#)

## 4. De vurige tongen van het geestvuur

In de dagen rondom Pinksteren worden onze gedachten getrokken naar het vuur van de Heilige Geest. Hoe werkt dat vuur in de mens? De Heilige Geest valt in eerste instantie op de mens door de heilige adem.

De krachten van de Heilige Geest komen het ademveld binnen door het vuur van de genade. Die krachten vullen de kamers van het longenstelsel. Daarna bereiken zij het bloed, en als het bloed voldoende bewustzijn verkregen heeft, veroorzaakt het, aldus geladen, in het hoofdheilighdom een nieuw weten, een zesvoudige nieuwe zintuiglijke waarneming, die als vlammen, als vurige tongen, van de mens slaan.

Als de apostel Paulus zegt 'De dag zal komen waarin alles openbaar zal worden', dan bedoelt hij dat het vuur van de dag openbaar maakt. Welnu, de dag maakt steeds openbaar of een mens leeft vanuit de krachtstructuren van het gnostiek-astrale veld, dan wel of hij wordt geleefd door en in het vuur van de dialectiek.

De mensheid ligt vandaag de dag in de hel van deze wereldgang teneer geworpen, gepijnigd door het helse vuur. Het is u waarschijnlijk duidelijk dat deze toestand van pijniging, door de geaardheid en tegenstellingen van deze natuur, altijddurend is, zo lang de mens in de wereld van deze dialectiek ronddoelt. Iedere toestand van smart kan vooraf gaan aan een nog heviger lijden.

In deze wereld zijn voorts op- en neerhangen te onderscheiden. Er zijn opgangen die u vreugde en dankbaarheid schenken, doch hebt u ooit bij uw ronddolingen hier in de stof een vreugde gekend, een dankbaarheid beleefd, die onverdeeld was en niet gevolgd werd door de onvermijdelijke neergang?

Hoe worden nu al die smarten en ervaringen in bonte rijen gemaakt? Waarom worden zij doorwaakt en doorstreden? Waarom kerven zij zo diep op de mens in? Dat geschiedt door vuur. Al uw ervaringen, ja, iedere ervaring komt tot stand door astraal vuur. Door dat astrale vuur leeft de mens.

Door dat astrale vuur leeft eveneens de sterfelijke ziel. Dat astrale vuur houdt het ik van de mens in stand. Als de mens glorieert in het ik en bij alles wat hij doet het ik centraal stelt, bewijst hij dat hij leeft uit en door het helse vuur. De dag zal het steeds openbaar maken.

Kan de mens dat zelf vaststellen? Ja, dat kan. Iedere sterveling zal dat onveranderlijk kunnen doen, want alles wat door het vuur van deze wereldgang openbaar wordt gemaakt, doet – direct of later – pijn, wekt smart, schenkt geen bevrediging, maakt honger en dorst heviger en intenser.

In mythen en legenden wordt gezegd hoe er in de oorden van de hel, naast ondraaglijk lijden, een voortdurende oorlog heerst, zo gruwelijk en ontzettend, dat zelfs een pen als die van Dante niet in staat was zulk een gruwel te beschrijven. Strijd ontstaat uit lijden, uit honger en dorst. Lijden, verdriet en ontbering brengen de mens buiten zinnen, en in deze buitenzinnigheid werpt hij zich op anderen, om die op de een of andere manier aan te tasten en eveneens te beschadigen.

Hoe goed is het te begrijpen dat er volksleiders zijn die, de sociale noden van de mensheid kennend, deze trachten op te heffen, teneinde op deze wijze strijd onmogelijk te maken. Deze idee is heel goed en ze is waard om in de natuur zoveel mogelijk te

verwerklijken, maar nimmer zal deze wereld de diepste oorzaak van lijden, honger en dorst kunnen worden opgeheven. Het vuur zal blijven branden – Sisyfus en het vat van de Danaïden bewijzen het – totdat de mens gaat leven, werken en streven uit het vuur van de goddelijke genade.

Wanneer dan in dit streven, in deze kruisgang, de bouwplaats voldoende is gereinigd, dan zal, als allereerste winst van de vernieuwing, geboren worden de onsterfelijke ziel. Van zulk een ziel wordt gezegd in Psalm 16:10 'Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat het door u geheiligde de verderving zie', En in Psalm 18:6 en 4 lezen wij: 'Banden der hel verstrikken mij, strikken des doods bejegenen mij. Ik riep de Heer aan, en werd verlost van mijn vijanden'.

Wie de nieuwe zielestaat weet te wekken, door de adem van het heilige vuur, zo één is uit alle hel verlost. Zo één bestijgt de louteringsberg.

[KLIK HIER VOOR DE BRON: Het Levende Woord](#)

[KLIK HIER VOOR AUDIO](#)

[KLIK HIER VOOR VIDEO](#)



## 5. De Pinksterdag volgens Handelingen der Apostelen

En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Nu waren er joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: 'Zie, zijn niet al deze, die daar spreken, Galileeërs? En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?

Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kapadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel joden als jodengenoten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken.' En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de ander: 'Wat wil dit toch zeggen?' Maar anderen zeiden spottend: 'Zij hebben te veel zoete wijn gehad!'

Maar Petrus stond met de elven op, en hij verhief zijn stem en sprak hen toe: 'Gij joden en allen, die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter ore. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag; maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël:

"En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden."

Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood.

God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden. Want David zegt van Hem:

"Ik zag de Here te allen tijde voor mij; want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd, ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hope, omdat Gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doen zien. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen; Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. "

Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij èn gestorven èn begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Daar hij nu een profeet

was en wist, dat God hem onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat Hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien.

Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf:

“De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten.”

Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.’

Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten wij doen, mannen broeders?’

En Petrus antwoordde hun: ‘Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. ‘ En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: ‘Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.’

Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen.

En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.

Bron: Bijbel (NBG 1951)

[KLIK HIER VOOR AUDIO](#)

[KLIK HIER VOOR VIDEO](#)

## 6. De gouden ster, gedicht

O, Pinksterfeest van innerlijke groei  
Wanneer de tempel wèl is toebereid  
En een gebroken en onzeker leven  
Zijn fundament krijgt in Gods eeuwigheid!

Wanneer de Geest de tempel wijdt tot woon  
Van deze Vlam, die uit de hemel leeft  
Verkeert de laatste twijfel in een weten,  
Dat eerst de mogelijkheid tot kennis geeft.

Dronken van geestesvreugde, nu het dienen  
Uit kracht van liefde wint een wijder veld  
Voelt de verwerver hoe op Poort des Levens  
Hijzelf als pentagramma is gesteld.

BRON: Tijdschrift Het Rozenkruis 1935-7

[KLIK HIER VOOR AUDIO](#)

[KLIK HIER VOOR VIDEO](#)

## 7. Innerlijke tempelbouw als voorwaarde voor uitstorting

De jaarlijkse Pinksterviering in de loop van het kerkelijke jaar is geheel iets anders dan het Pinksterfeest dat de leerling op het gnostieke pad van vernieuwing eventueel zou kunnen vieren. Wanneer in de Bijbel wordt gezegd: 'En toen de Pinksterdag aanbrak ...', dan verwijst dit naar het moment waarop de ontwikkeling van de leerling een punt heeft bereikt waarop de Heilige Geest – dat is de universele, oorspronkelijke, geestelijke substantie – in lijfelijke gemeenschap kan treden met de leerling.

Bij de beschouwing van Pinksteren is het zinvol om afscheid te nemen van historische benaderingen. Om als mens de Heilige Geest te kunnen ontvangen, moet er een innerlijke tempel zijn. Waar nu de leerling die persoonlijke tempel zal dienen te bouwen, is het logisch, dat als eerste voorwaarde wordt gesteld, dat de leerling een tempelbouwer wordt. Het begrip tempelbouw verbindt ons ogenblikkelijk met het begrip vrijmetselarij, met de hoeksteenmetselarij van het Rozenkruis.

De hoeksteenmetselarij is een vrijmetselarij die bouwen wil op een universele hoeksteen, namelijk de hoeksteen Jezus Christus. Voor de mens van de aarde-aards is het niet zo eenvoudig tot het juiste begrip hiervan door te dringen, doch voor een leerling die het pad wil gaan, is dat woord meer dan alleen maar een tekst of een stichtelijk, een mystiek, een geijkt vroom woord.

Laat uw gedachten nu niet gaan naar een in priestergewaad gehulde vorm, want Christus is een vervaarlijke geestkracht die altijd om ons heen is. Het is een heilige kracht in de bedorven substantie van onze planeet die niet uit de natuur te verklaren is. Het is een kracht die met vele benamingen wordt aangeduid.

De geestesschool van het Rozenkruis duidt haar ten eerste aan als de Christuskracht, dat wil zeggen, dat het een kracht is, die direct uit het universele Leven in deze natuur wordt ingestraald. Doch de geestesschool noemt die kracht ook Jezus, dat wil zeggen dat die universele Christusstraal getransmuteerd is in spanning en vibratie, tot een kracht, die door de dialectische mens kan worden opgevangen en verdragen. Een kracht dus, waar de verzonken mens mee kan werken tot heiligmaking.

De goddelijke kracht is dus zo'n groot geheimenis omdat wij haar slechts in de Christus kunnen doorgronden. Levende nu in hem, wordt deze vibrerende goddelijke oerkracht omgevormd tot een voor de leerling assimileerbaar vermogen, waardoor hij in staat wordt gesteld te handelen in en uit die kracht. Als de Christuskracht geen Jezuskracht wordt, heeft de mens er niets aan. Vandaar dat de oude rozenkruisers spreken: Jesus mihi omnia, Jezus is mij alles.

De dialectische mens die het bevrijdende pad wil gaan moet eerst die basiskracht grijpen en bezitten. Die kracht kan niemand u schenken; terzake bestaat geen bemiddelaar, in welke vorm dan ook, doch die kracht moet u zelf veroveren. Die kracht moet door u zelf worden 'afgevochten', door een vervaarlijke strijd tegen het dialectische bloed en zijn duister drijven.

Wij weten, dat velen van u strijden, en dat velen van u een meer dan bar leven hebben en doodop zijn van al dat geworstel, want wie zou in deze aardse dreven op effen paden kunnen gaan? Maar die strijd bedoelen wij toch niet, omdat die strijd is, de strijd om het zelf, en voor het zelf, het zelfbehoud dus. Het gaat hier om een strijd die tot ontwikkeling

komt, wanneer u een hogere binding wilt bewerkstelligen, de strijd om de handreiking van God die naar het leven leidt!

Het gaat hier om de grote transmutatie: de herschepping van de microkosmos, waarin sprake is van twee processen: een proces van ondergang en een proces van opgang. Dat is de mystieke tempelbouw van alle tijden. Het is een wonderheerlijke genade, om vrij metselaar te kunnen en te mogen zijn van zo'n majestueus bouwwerk.

De oude legenden en mythen spreken over dit hoge en ridderlijke bouwersambt en van het feit, dat de tempelridders en -broeders moeten arbeiden met het zwaard aan de zijde. Zij moeten zich steeds gereed weten, om ieder ogenblik een intense aanval te kunnen afweren om de vijand van den beginne te verslaan. Daarom is de vrije metselaar een held, tevens een wijsgeer, doch tegelijkertijd ook arbeider. Hij of zij vertegenwoordigt alle beroepen in zich omdat deze bij de grootse arbeid nodig zijn.

De nieuwe mens staat op! Graf en dood kunnen deze nieuw opgestane niet meer vasthouden. Hij heeft zichzelf van zijn oude bestaanscirkel verlost, hij is los van het wiel van geboorte en dood, hij is vrij van de dialectiek. Dit gehele proces van veelvormige geaardheid kwam tot stand in Jezus de Heer, namelijk in de getransmuteerde, nagenoeg menselijk gemaakte Christusradiatie.

Wanneer deze aanraking haar arbeid ten volle heeft volbracht, wijkt zij terug tot haar bron van oorsprong, als een hemelvaart, en de aldus verlatenleerling keert zich naar Jeruzalem, de tempelstad! De stad, de woonplaats van het Universele Leven, het onbeweeglijk koninkrijk, de stad van God. En daar nu vindt plaats: de uitstorting van de Heilige Geest.

Was tot nu toe slechts één straal van het Universele Leven met de leerling bezig geweest, nu heeft de leerling zich opgeheven tot de volheid van die universele substantie. Hij wordt er één mee, en de pelgrim is werkelijk en volkomen thuis gekomen.

En dan getuigt hij dat het vernieuwde leven-in-hem tot bewustzijn is gewekt. Hij getuigt dat hij zich bewust geworden weet met een realiteitsleven dat niet uit deze natuur te verklaren is. Hij getuigt van de overwinning op zichzelf, dit is dusver de ontwaking, de ontwaking van de hemelse bewustzijnskern tegenhield. Hij getuigt dat de dialectische stof geen voorwaarde meer is voor zijn bestaan, omdat hij zich ontheven weet aan de banden van haar tijdelijkheid.

Als zodanig is het een feest van de bekroning, het feest waarop het einddoel van de tijdelijkheid is bereikt, maar tegelijkertijd een feest, omdat het een nieuwe dag van openbaring voor hem heeft ontsloten. Pinksteren, de kroon van zijn leven!

Deze gehele ontwikkeling nu, waar wij u als in snelle vaart doorheen voerden, wordt vanaf de grondlegging van deze wereldorde in alle heilige taal weergegeven. Daarom sprak ook Petrus tot allen die overwegend en bekritiserend deze weg van heiligmaking theoretisch aanschouwden: 'Dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël'.

Zodra wij bereid worden bevonden om op de ene hoeksteen te gaan bouwen, vangt het grote proces aan, dat de transmutatie wordt genoemd, het scheikundig huwelijk. In dit proces zijn alle aanzichten in het proces-van-heiligmaking tegelijkertijd begrepen. Het is een dagelijks geboren worden en een dagelijks sterven. Het is een dagelijks opstaan en een dagelijks aangeraakt worden door de volheid van God.

De aanraking noemen wij Jezus. De mogelijkheid noemen wij Christus. De oorzaak noemen wij de liefde van God. En de tempel van de geest zelf, het licht dat van de tempel straalt in zijn volheid, het is: de Heilige Geest.

[KLIK HIER VOOR DE BRON: Het Universele Pad](#)

[KLIK HIER VOOR AUDIO](#)

[KLIK HIER VOOR VIDEO](#)

## 8. Pinksterfeest, gedicht

O Geestvonk in mij, doorsidderd van leven,  
gevoed door de kracht van het heilige vuur,  
O micros, nú in het Geestveld geheven  
wordt gij tot een tempel gewijd in dit uur.

Het Christusmysterie gaat zich bewijzen  
in 't stralende Licht, aan liefde ontbrand.  
De slapende zielen gaan thans herrijzen,  
gewekt door het vuur uit het heilige land.

God laat niet varen de werken zijner handen,  
w'ontvingen ook nú een geschenk van de Geest:  
werden verbonden door gnostieke banden  
met 't eeuwigheidswezen de Vader van 't Feest.

O Penta Costa! – waar de eerstelingen  
gedoopt zijn met zichtbare tongen van vuur,  
begenadigden boven wereldlingen  
verbonden met Christus voor eeuwigheidsduur.

Na 't offer van Christus – nú de bekroning:  
't bevrijdende pad nu in de ethers gegerift,  
In 't Zevenlicht schittert nu de beloning:  
de nieuwe namen in Gods gulden geschrift.

**BRON:** Gedachten en gedichten, lichtende draden voor een nieuw weefsel

[KLIC HIER VOOR AUDIO](#)

[KLIC HIER VOOR VIDEO](#)

## 9. Gnostieke betekenis van het Pinksterverhaal

Wanneer in een mens het bouwwerk van de transfiguratie voldoende vordering heeft verkregen en het in staat is om de Universele Geest te ontvangen, dan gaat een resultaat als een zichtbaar teken zich voor allen bewijzen. Wanneer de klassieke figuren uit het Handelingenboek in de door hen toeberede tempel de universele Heilige Geest ontvangen, dan zijn er velen die deze wondere gebeurtenis mogen aanschouwen.

En wanneer Petrus, in een magische rede, de hoedanigheid, het wezen en de oorzaken die tot deze uitstorting van het goddelijke prana hebben geleid voor de verbijsterde schare uiteenzet, dan zijn er twee reacties. Een reactie van spot en ongeloof, en een tweede van intense belangstelling.

Wanneer de Universele Geest en de Universele Taal en de Universele Wijsheid zich door de dienaren van de Broederschap bewijzen gaat, dan is er ten eerste een stormwind van de Geest, die het gewone leven aantast, de afwijzing, spot, kritiek en ongeloof, en ten tweede een van binnenuit gegrepen zijn en daarom fundamentele belangstelling bij steeds meerderen.

En zo is het duidelijk dat de aard van deze belangstelling samen te binden is in dit ene woord uit Handelingen 2: 'Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen?' Dit is een actueel woord en een actuele vraag, die een even actueel en recht op het doel afgaand antwoord vereisen.

Zolang men nog fulmineert en de stormwind van de geest slechts een dolle wieling in de wereld van de ideeën veroorzaakt, is er geen absolute belangstelling. Zolang men de feiten van de vernieuwing in hun wezenlijke grond negeert, zal men nimmer de vraag: 'En wat nu?' kunnen uitspreken.

Is het niet zo, dat de belangstelling voor de weg van de universele geest voornamelijk hierin bestaat, dat men zegt: 'Ik ga mijn EIGEN weg, en vertel me eens in hoeverre de uwe daarbij aanknoopt.' De zelfhandhaving en de uitbuiting zijn hier overduidelijk. Daarom, alleen wie onvoorwaardelijk belangstellend is, is rijp voor het antwoord van Petrus. 'Bekeert u, en een ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen!'

Dit antwoord is voor een westerse wereld, die generaties lang steeds weer verdrongen wordt in theologie, in vele opzichten zeer teleurstellend. En dus is het goed dat de geestesschool dit woord voor u op een andere wijze verklanken gaat. Bekering is de primaire basis voor en van alle nieuwe wording. Bekering is het radicale woord voor 'afwendig', definitieve en absolute afwendig van het dialectische leven. Het gaat om omwending, omkering.

Het nieuwe leven, dat de weg baant tot de tempel van de goddelijke natuur, is zo absoluut nieuw, zo volstrekt anders van dimensie, het staat zo verticaal op alle dialectiek, dat het onmogelijk is tegelijkertijd in de oude en in de nieuwe natuur te staan. Bekering is nimmer een intellectueel begrip, hoewel zij wetenschappelijk te beredeneren is; evenmin als een gevoelszaak, hoewel men haar in het hart kan overwegen.

Wij zeggen dat met nadruk, omdat het bijna altijd zo is, dat men de geestesschool nadert, of uit verstandelijke motieven, of uit gevoelsmotieven. De omwending die wij bedoelen,



moet voortvloeien uit een “ik kan niet anders”; zij moet zich plaatsen op de basis van een volkomen “neen”, een volledig afscheid van deze wereld.

Wanneer de universele taal, met behulp van allerlei symbolen en voorbeelden, wil duidelijk maken uit welke elementen de bekering bestaat, dan zien wij bij voortdurende, dat de betrokken kandidaten zich ‘omwenden’. Als Christiaan Rozenkruis op de avond voor Pasen geroepen wordt tot het scheikundig huwelijk, tot de transmutatie op het pad van de Universele Geest, dan lezen wij, dat hij bij het ondergaan van de aanraking, zich omkeerde. Toen zag hij het wenkende licht, terwijl er voordien slechts sprake was van speculatieve overweging.

De adspirant leerling, die zulk een omwenteling wil voltrekken, bemerkt, dat vele banden aan het oude leven hem belemmeren. Die banden nu, die fundamentele belemmeringen, moeten verbroken worden, en eerst dan kan men zich laten dopen: in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zijn zonden. In de doop in Jezus Christus gaat de universele, geestelijke substantie in werkelijke lijfelijke gemeenschap treden met de leerling-bouwer.

Deze doop is geen waterdoop, geen rituele of magische handeling in de gewone kerkelijke zin! Het betreft een totale onderdompeling in de universele geestelijke substantie, die de bewust gerichte leerling ondergaat na zijn omwenteling. Deze binding tussen de leerling en de Heilige Geest is de aanvang van een wonderheerlijk proces en deze doop voltrekt zich in de leerling in de naam van Jezus Christus. Wat wil dat zeggen?

De naam Jezus associeert ons met de volstrekt zondeloze mens in de dialectiek, terwijl de naam Christus ons verbindt met de goddelijke mens van de oorspronkelijke natuur, de enig geboren Zoon. De naam Jezus Christus voert de leerling van het Rozenkruis dus niet terug naar het verre verleden, doch hij ervaart er in een actuele tweevoudige, alchemische, goddelijke liefdekracht, stuwende tot wederbaring.

Het gaat hier om een ingenieus volheerlijk proces, om op de basis van de omwenteling, van natuurmens door te breken tot de oorspronkelijke goddelijke staat. Tussen de godmens en de dialectische mens gaapt echter een wijde kloof en de eerste alchemische goddelijke liefdekracht, die wij aanduiden als Jezus, is de brug, de middelaar, om over de kloof heen te komen.

In de naam Jezus ligt de betekenis verborgen. Die naam duidt op het alchemische reddende vermogen van de Universele Geest. Daarom spreken door alle eeuwen heen de broeders van het Rozenkruis: Jezus is mij alles! Die brug, die Jezus, moet in u worden opgericht, opdat de Christus in u zich zal kunnen vrijmaken.

Wanneer deze mogelijkheid gerealiseerd is, gaat de leerling een weg met verschillende spiralen en de geestesschool begeleidt hem op al zijn wegen. Het grote doel is: de vergeving van zonden en schuld. Als de omgewende leerling zijn meervoudige weg gaat, dan delgt hij procesmatig en systematisch alle fouten van het verleden uit en zo bouwt hij, als vrije metselaar, het nieuwe tehuis van de oorspronkelijke mens en tegelijkertijd wordt de oude tempel afgebroken: delgt hij alle schuld uit.

U begrijpt, dat, zodra de omgewende mens deel krijgt aan het hernieuwde levensproces, alle dingen en verhoudingen anders gaan worden. De leerling ontvangt namelijk, wanneer hij staat in het nieuwe levensproces, in grote genade, onderwijs met betrekking tot de aard en het wezen van dat nieuwe leven. U kunt die inlichtingen eveneens vinden in Handelingen 2.

‘Zij dan, die zijn woord ter harte nemen, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd, en zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap; het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.’

En allen, die tot het geloof kwamen en bijeenvergaderd, hadden alles gemeenschappelijk en voortdurend waren zij elke dag eenparig in de tempel, braken het brood van huis tot huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heer voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.’

De rijkdommen, waarop onze aandacht hier wordt gericht, zijn zo ontzaggelijk groot, dat we niet dankbaar genoeg kunnen zijn voor dit goddelijke geschenk. ‘Zij dan, die het woord van Petrus ter harte namen, leeten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.’

Hieruit blijkt duidelijk dat het Pad voor niemand fundamentele bezwaren behoeft op te leveren. Als u het pad voor u ziet en de omwending wilt volbrengen, dan zal niemand van ons achter behoeven te blijven. Dan blijft u volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap, en het breken van het brood en u onderhoudt de gebeden.

Hier hebt u de signatuur van de School van het Rozenkruis, die achter de voorhof is. Hier hebt u de signatuur vóór het en ván het nieuwe werk, dat wij met u zo graag zouden willen ondernemen. U zult, na de sleutel te hebben gebruikt, volharden in het onderwijs. Met uw volledigste interesse zult u alles wat de school u te zeggen heeft, blijven en willen indrinken. Dan eerst zal de School van het Rozenkruis een gemeenschap worden van gelijkgestemden. Dan eerst zal zal iedere samenkomst opnieuw een feest worden.

Wij ontvangen de geest van de vernieuwing in onze bokaal, de geheven graalbeker houden wij, zo wij omgewenden zijn, in onze geheven handen. En wanneer de bekers dan vol geworden zijn, stemmen wij onze Godsgeschenken op elkaar af. Dan zorgen wij, dat we het ontvangene tezamen laten klinken op één toon en in één vibratie.

Zo is er een mateloze blijdschap en een volkomen eenvoud van het hart. U weet het, het dialectische leven is uitermate gecompliceerd, doch zij, die in het nieuwe leven staan, zien een leven, dat zo klaar en zo helder is als kristal, volkomen ongecompliceerd, en lichtend als de zon op haar middaghoogte en naar haar sleutelwoord: eenvoud! Niet de eenvoud van het oppervlakkige, maar de eenvoud van het Ene Leven, dat van God is.

Daarom loven wij God en staan in de gunst van het gehele volk. Hoe kan het ook anders! Uit die kring, die zo in de tempel staat, die wij tezamen hebben gebouwd, uit die kring rijzen dagelijks de kinderen van God omhoog, tot de kring van de behoudenis.

Gebruik de sleutel tot het Ene Leven, waartoe u allen geroepen bent! Stel u op de basis van de omwending en u zult het wezen en het leven van God zien!

[KLIC HIER VOOR DE BRON: Het universele pad](#)

[KLIC HIER VOOR AUDIO](#)

[KLIC HIER VOOR VIDEO](#)

## 10. Door de Heilige Geest worden wij wedergeboren

Wij stellen elkaar nu voor het slot van het boek T. van Christiaan Rozenkruis dat genoemd wordt in de Fama Fraternitatis (pdf): 'Uit God worden wij geboren, in Jezus sterven wij, door de Heilige Geest worden wij wedergeboren', en zijn allesverklarend begin: 'Een zaadkorrel gezaaid in het hart van Jezus'.

Wanneer de rozenkruisersleerling zich gedompeld heeft in het goddelijke plan en iets van dit onweerstandelijke weten als een rots, als een petra, in hem staat opgericht, dan wéét hij niet slechts met een intellectueel omvatten, een diplomakennis, een examenresultaat, maar met een innerlijk weten, een alomvattend weten, in en door zijn bloed: uit God zijn wij geboren! Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen!

Hier is niet slechts sprake van een verrijnd devoot belijden: 'God is groot', maar het is die Machtige Onuitsprekelijke, die voor de leerling zich tevens openbaart in de majesteitelijke glorie, de verheven wijsheid, de kleurenmengeling van zijn wordingsplan. Dát is de goddelijke liefde onpersoonlijk beleven met de ziel, met het hart en met het verstand.

Wanneer de rozenkruisersleerling het mantram uitspreekt: uit God zijn wij geboren, dan weet hij dat het plan Gods, waarvan hij vermag iets te verstaan, hem een opdracht geeft; dat het plan Gods ván hem moet spreken, dat het in hem moet groeien en tot wasdom komen.

En daarom weet hij, dat hij Jezus, in wie de Christus zich openbaarde, moet volgen. Daarom weet hij in Jezus te moeten ondergaan, in Jezus te moeten sterven, te moeten volgen Hem, die in de gestalte des mensen komende, gehoorzaam werd tot in de dood, ja tot in de dood des kruises:

'opdat eenmaal in de naam van Christus Jezus, zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zal belijden: Christus Jezus is Heer tot verheerlijking van God de Vader!'

Zo verinnigt de leerling zich met zijn kruisgang door de nacht der tijden, om het licht Gods te bevestigen, omdat hij weet dat alleen op déze wijze, door déze offerande, de regeneratie, de wedergeboorte door de Heilige Geest, kan worden geopenbaard in het leven van mens en maatschappij.

En zo is de mens dus een zaadkorrel, een beginsel van wonderbaarlijk leven, zonder begin en zonder einde. Wij speuren de krachten, die in deze zaadkorrel, zijn ingevoerd, wij speuren zijn goddelijke Schepper, zijn roeping en zijn goddelijkheid. Een zaadkorrel, eenmaal, na openbaring, in staat om hongerigen te spijzigen. Welnu, wij zaaien deze zaadkorrel in het hartebloed van Jezus Christus; en het grote openbaringswonder neemt een aanvang:

Christiaan Rozenkruis, de volgeling van Christus, ontwikkelt zijn dynamische vermogens, de rozen, door zijn kruisgang in dienst van Goedheid, Waarheid en Gerechtigheid; Christiaan Rozenkruis, geboortig uit het edele en doorluchtige geslacht Gods; door onverdroten arbeid en goddelijke openbaring toegelaten tot de meer dan koninklijke of zelfs keizerlijke schat, verzameld op zijn reizen door het werkelijke leven, en overgedragen op ons, zijn erfgenamen; die, meer dan honderd jaar oud, de indaling van zijn offer volbracht heeft, en geroepen is door de Geest Gods, alhier voor honderdtwintig jaren verborgen is gehouden en zijn zielebloed prijsgegeven heeft voor allen, aan allen.

De rozenkruiserswijsbegeerte: een zaadkorrel, gezaaid in het hart van Jezus, een zielekracht ontheven aan het Plan Gods, in Christus Jezus gestorven, een dynamische kracht geworden, een erfenis voor ons allen, in de regeneratie van de Heilige Geest. Dát bloed kome over ons en onze kinderen!

[KLIK HIER VOOR DE BRON: De Roep der Rozenkruisers Broederschap](#)

[KLIK HIER VOOR AUDIO](#)

[KLIK HIER VOOR VIDEO](#)

## 11. Geloofsbelijdenis uit Het Evangelie van de Heilige Twaalven

En de Geest Gods kwam op de apostelen en de profeten, en zich herinnerende wat de Heer hen onderwezen had, beleden en prezen zij eenstemmig God zeggende:

Wij geloven in één God: de Oneindige, de verborgen Bron, de Eeuwige Vader-Moeder, van wie alle dingen komen, de zichtbare en de onzichtbare. Het Alles in allen, door alles en om alles. De Heilige Tweeheid, in wie alle dingen zijn; die was, die is en die zal zijn.

Wij geloven in één Heer, onze Vrouwe, de volmaakt heilige Christus: God uit God, Licht uit Licht voortgebracht; Onze Heer, de Vader, de Bruidegom en de Zoon. Onze Vrouwe, de Moeder, de Bruid en de Dochter. Drie gestalten in één ongedeelde Wezenheid: een Tweevoudige Drie-Eenheid. Dat God geopenbaard moge worden als de Vader, de Bruidegom en de Zoon van iedere ziel; en dat iedere ziel volmaakt moge worden als de Moeder, de Bruid en de Dochter Gods.

En dit door de opvaart van de ziel in de Geest en het nederdalen van de Geest in de ziel. Die komt uit de Hemel en vlees geworden is uit de eeuwig gezegende Maagd, in Jezus-Maria en iedere Christus Gods; en geboren is en de weg des Levens leert en lijdt onder de heersers der wereld en gekruisigd is en begraven en nederdaalt ter helle. Die weder opstaat en in heerlijkheid ten hemel vaart, vanwaar Hij aan allen Licht en Leven geeft.

Wij geloven in de Zevenvoudige Geest Gods, de Leven-Schenker, die uitgaat van de Heilige Tweeheid. Die komt op Jezus-Maria en op allen, die getrouw zijn aan het Licht van binnen; die woont in de Kerk, het uitverkoren Israël Gods. Die voortdurend in de wereld komt en iedere zoekende ziel verlicht. Die de Wet geeft, die de levenden en de doden oordeelt. Die spreekt door de profeten van alle landen en van alle eeuwen.

Wij geloven in één heilige Algemene en Apostolische Kerk; de getuige, de ontvangster en de schenker van alle Waarheid. Verwekt door de Geest en het Vuur Gods; gevoed door de wateren, zaden en vruchten der aarde. Die door de Geest des Levens, haar twaalf Boeken en Sacramenten, en haar heilige woorden en werken de uitverkorenen in een mystieke gemeenschap tezamenbindt en de mensheid met God verzoent, ons tot deelhebbers aan het Goddelijke Leven en Wezen maakt en dit in heilige symbolen aanduidt.

Wij verwachten de komst van de Universele Christus en van het Koninkrijk des Hemels waarin gerechtigheid woont. En de heilige stad met haar twaalf poorten, waarin de Tempel en het Altaar Gods zijn. Vanwaar de drie Orden in viervoudig dienstbetoon uitgaan om aan allen de waarheid te onderwijzen en het dagelijks offer van lofprijzing te offeren.

Zo binnen, zo buiten; zoals in het groot, zo in het klein. Zoals boven, zo beneden; zoals in de hemel, zo op aarde. Wij geloven in de reiniging van de ziel door vele geboorten en ervaringen, de opstanding uit de doden en het eeuwige Leven der rechtvaardigen, de Eeuwigheid en de Rust in God voor eeuwig.

Amen

[KLIK HIER VOOR DE BRON: Het Evangelie van de Heilige Twaalven](#)

[KLIK HIER VOOR AUDIO](#)

[KLIK HIER VOOR VIDEO](#)

## Het Universele Pad boek van Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri

De binding van de mens met het universele leven komt tot stand via een innerlijke weg. Het is een pad dat de mysteriescholen door alle tijden heen met kracht tot de mensheid brengen; het is ook het pad van de Geestesschool van het Rozenkruis.

Uitvoerig verklaren de auteurs de betekenis van de vrijmetselaarsmythe van Hiram, de meesterbouwer die de innerlijke tempel van Salomon bouwde, metafoor voor de menselijke ziel die de onsterfelijkheid bereikt. We lezen hoe ware alchemie dient tot regeneratie van het fijnstoffelijke levenslichaam en het gewaarwordingslichaam. En hoe het veld van Licht, kennis en leven dat de ware Mens omhult, zich herstelt.

De enige tempel die zinvol is om te bouwen, verzekeren de auteurs, is de tempel van onze microkosmos, het universum in ons, waarin de god-mens in ons opnieuw de geest kan ontmoeten. In dit boek komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

- De deur achter de sluier
- De tempel van Osiris
- De tempel van de Geest
- De verheven wijsheid van Lao Zi
- Spiralengang en vibratie
- Idealiteit en realiteit
- Het mysterie van de roeping van Hiram Abiff



[KLIK HIER OM HET UNIVERSELE PAD TE BESTELLEN](#)